

Ledare

Politisk redaktör Lars Näslund, 033-700 0724
Ledarskribent Mikael Hermansson 033-700 0717
E-post ledarsidan@bt.se

ATT DE RÖDGRÖNA plötsligt agerar lagvrängare bidrar inte till en bra budgetuppgörelse

Från chickenrace till ankdammm

B Ingen ska påstå att Boråspolitiken inte har sina poängar. Visserligen har tiden efter valet präglats av största möjliga frånvaro från de rödgröna sida. Detta har märkts av bland annat genom svårigheten att få till regelrätta förhandlingar med Alliansen om nästa års budget.

Men Alliansen har för sin del inte heller varit så värst aktiv, och i sin ambition att vänta ut de rödgröna förslag hamnat i tidsnöd.

Det är de rödgröna som hela tiden sagt att de vill fortsätta styra Borås. Den förhandlingsvilja som infunnit sig under dessa de yttersta av budgetdagarna, har visserligen varit lovord. Men svaret för att dagens budgetförhandlingar ser ut som de gör får dock Ulf Olsson (S) och hans samarbetspartners finna sig i att bära mer eller mindre ensamheten.

I onsdags visade de rödgröna att den så omtalade egna "förhandlingsviljan" nog trots allt varit relativ. Då försökte man med hjälp av sin egen tolkning av kommunallagen göra om förutsättningarna för hur budgeten för nästa år ska antas.

I ett brev till kommunstyrelsen skrev fullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) – som också ingår i de rödgröna förhandlingsgruppen – att det i år skulle bli fråga om "formaliserad beredning" av de budgetförslag som har förutsättning att antas av kommunfullmäktige.

Vilket förvånar. Borås har inte varit att betrakta som laglöst land under den förra mandatperioden. Då var det aldrig tal om att hantera budgetfrågan utifrån lagens bokstav, vilket Höög själv konstaterar i brevet. Nu behövs det dock, menar KF-ordföranden, eftersom det skulle råda "en större osäkerhet om utfallet".

På ren svenska betyder detta med osäkerheten att de rödgröna inte på förhand vet om de kommer att få igenom sin budget. Det är således varken omsorg om lagen eller "medborgarnas möjlighet att följa ett ärendes utveckling före beslut" som manifesteras i brevet, utan snarare en illa dold politisk egenlystighet.

Det handlar bara om att sätta press på Al-

liansen. Gårdagens demonstration utanför fullmäktigesalen, som Facebookgruppen "SD+Alliansen i Borås = Sant" hade tagit initiativ till, ingick även den i de rödgröna taktik.

Att det som borde ha varit budgetförhandlingar hittills mest liknat ett "chicken race" har varit illa nog. Nu har Boråspolitiken till råga på allt förvandlats till en ankdammm.

Kommunlagen är i sammanhanget att betrakta som en formlag, inte en innehållslag.

De rödgröna kan tycka vad de vill om innehållet. Beredningskravet är uppfyllt så fort en budget har passerat kommunstyrelsen.

Trilskas de rödgröna kan Alliansen begära bordläggning eller att ett extra möte i kommunstyrelsen ska utlysas. Väl i fullmäktige ska det mycket till för att KF:s ordförande då ska vägra att ta upp budgeten.

Och då är vi tillbaka på ruta ett igen. Har de rödgröna förhandlat sig fram till ett läge där deras budget går igenom eller ej?

Fortsätt på det här viset och boråsarna kommer snart att tappa lusten att mata ankorna!



» Kort sagt: Pallashuset blir verkligen en höjdare för hela staden!



En höjdare!

Det finns fula hus och det finns riktigt fula hus. Sedan finns Åhlénshuset – en styggelse för ögat som står i en klass helt för sig!

Så bra då att något nu verkligen händer. De planer som fastighetsägaren Järngrinden i går fick fullmäktigepolitikernas gillande kommer att innebära ett lyft för centrum. Att det så kallade Pallasprojektet också innebär ännu ett höghusbygge i Borås gör inte saken sämre. Ska centrum förtätas går det bara att bygga på höjden.

Kritikerna mot förändringen av Åhlénshuset har fastnat för att höghuset skulle förändra "stadskärnans karaktär", och visst är det bara att hålla med om. Detta innebär verkligen att stadskärnan förändras – men bara till det bättre!

Att denna betongkoloss så länge fått utgöra en förfulande fond för Stadsparken säger något om vilket genuint uselt förändringsklimat som fått råda i Borås. Staden vid Viskan mår bra av att bryta med denna småskurenhet här och nu.

» Dagens citat

Om inte regeringen tar ansvar för att bereda ärendet ordentligt måste vi göra det,



Emma Henriksson, ordförande i riksdagens socialutskott (KD), ser till att det blir en öppen utfrågning om varför regeringen vill släppa på tvånget för kommuner att tillåta privata vårdcentraler att etablera sig inom primärvården.

Ibland är det lite väl mycket Grönköping över Borås

I en stund av svärmod slog det mig hur mycket Grönköping det finns i Borås. De politiska turerna, den upphöjda och obehärliga självbilden, de himlasträvande ambitionerna... Ibland är det svårt att veta vem som överträffar den andre.

Här handlar det om två framåt och visionära västgötastäder. Borås vid Viskans strand. Det fiktiva Grönköping längs Grönköpingsåns majestätiska flöde i neyden mellan Hjo och Skövde.

En rad av de nyckelpersoner som ger metropolerna deras speciella glans har sina motsvarigheter hos varandra. Låt oss spana på exempel.

Vår starke man och socialdemokratis arvfurste! Så har stadsrådet Joel Eriksson (S) kallats av en entusiastisk partikamrat. Hans boråsiska motsvarighet Ulf Olsson (S) har möjligen ännu inte mött

samma eufori. Men nog vore det på sin plats att titeln stadsråd även i Borås Stad får ersätta den lite småortsaktiga titeln kommunalråd.

För att finna medparten till Jonas Krökén (C) måste vi nog korsa könsgränsen. Kerstin Hermansson i Seglora är den som i Borås håller centerbaneret högt. Någon i Borås som kan mäta sig med grönköpingsmoderaternas politiske rese, gods- och svineriägaren Justus Brylén, är dock svår att hitta. Förslag?

Talröret Ada A-son Susegård (MP) har sin självklara parallell i Borås i form av det gröna kommunalrådet Tom Andersson (MP).

I Grönköping opererar Sverigedemokraterna under det lokala namnet Grönköpingsdemokraterna (GD). Partiets högsta representanter i båda städerna har namn som låter ana adel. Den unge grönköpingspolitikern

Wotan von Pejmland (GD) och boråsaren Partrik Silfverklinga (SD).

Stadsarkitekten Egon Glas i Grönköping visar upp stolta skyskrapande stadsvisioner i närmast samma takt som stadsarkitekten Tomas Rossing i Borås.

Sparbanksdirektören Jules Wedbom leder Grönköping Sparbank med nära nog samma framgång och pondus som Bosse Johansson i Swedbank Sjuhärad.

Stjärnadvokaten Donald Beaumaré i Grönköping är liksom advokaten Björn Hurtig i Borås uppmärksam och hyllad upptäcktsresande i lagens djungel.

Fabrikören C. A. Östberg med företaget Låsar & Tänger har framgångsrikt utvecklat industriroboten Gusten. I Borås har Reimar Westerlind och hans ACG Nyström tagit fram garderobsroboten Unimat. Såväl Östberg som Westerlind uppträder som självklara representanter för sina stä-

ders progressiva industri- och näringsliv.

Vilka paralleller ser du själv? Vem är Borås svar på konstmålaren Malte Jansson, ynglingen Emil Ruda, hans bror fotbollsentusiast Glenn Ruda eller förre föräddaren Hildor Peterzohn? Vem når här upp eller ner till poetiska glansnummer i nivå med skalden Alfred Vestlund?

GÄSTKRÖNIKAN



INGEMAR BRINK

Fri debattör, fd näringslivsreporter på BT
 Ingemarbrink1@gmail.com

■ Ingemar Brink behöver ingen vidare presentation för Borås Tidnings läsare. Han är en sedan länge omtyckt skribent. Från och med idag medverkar han på ledarsidan med sina krönikor.